



✓ Dit is het land waar je overal je auto kunt parkeren, je stopt en stapt gewoon uit, en dat kan dan ook in het midden van een rotonde zijn. Hier zijn er belangrijkere dingen in het leven. Wij waren te gast in de Morella Residence vlak bij Ostuni, onze gastvrouw Mel was gul met tips.

✓ **1. DOLCE FAR NIENTE** op één van de vele stranden, Mels favoriet is Polignano a Mare. Je kunt er zelfs van de kliffen duiken. Zijn jullie geen zonnekloppers, ga dan wandelen in de Torre Guaceto in Serranova, een natuurgebied op een halfuurtje rijden van Ostuni. Combineer het met een cappuccino (voor 11 uur) of een fris glaasje witte wijn op het terras van Tonino in het dorpscentrum.

✓ **2. BEKIJK EEN TRULLO VAN DICHTBIJ.** Sinds 1996 is het dorpje Alberobello Unesco Werelderfgoed. Je vindt er een hoge concentratie aan trulli (meervoud van trullo) en jammer genoeg ook aan toeristen. Deze kalkstenen gebouwen hebben een kegelvormig dak. Ze zijn oorspronkelijk gemaakt van kalksteen zonder cement en lijken zo weggelopen uit de Efteling. Mind the touristtrap. ☺

✓ **3. VERDWAAL IN DE STRATEN VAN OSTUNI,** het witte stadje op de heuvelflank. Ontdek er de speelgoedwinkel van de echte Geppetto waar je houten marionetten, schaduwpoppen en ingenieuze blokjes vindt. Ze worden er allemaal manueel gemaakt door senore Tonino Lumarinae (via Alfonso Giovine 2, Ostuni). Heb je van al dat wandelen honger gekregen, ga dan iets eten bij Osteria del Tempo Perso (via G. Tanzarella Vitale 47 in het historisch centrum). Je eet er geweldig lekker in een al even geweldig decor.

✓ **4. BEZOEK EEN MASSERIA,** ontdek het geheim van de olijf en proef er de verschillende types olijfolie. [www.masseriabrancati.com](http://www.masseriabrancati.com)

✓ **5. EET EEN STUKJE VAN HET LEKKERSTE VLEES IN BORGO AMTICO** (Via G. Mele, 11 in Ceglie Messapica). Het adres is niet makkelijk te omschrijven dus spreek een local aan en hij zal je zeker de weg wijzen naar het restaurant van Giovanni. Mels favoriete gerecht is de Tagliata (een steak met raketsla, parmezaan en geroosterde aardappelen). Een glas Primitivo zal hier zeker bij smaken.

✓ **6. BEZOEK EEN LOKALE MARKT.** Op woensdagochtend in Martina Franca of op zaterdagochtend in Ostuni. Leo en Antonio verkopen er artisanale kazen en vleeswaren. Eén van de voordelen: je koopt er nooit iets zonder eerst te proeven. Je gaat dus naar huis met een gevulde maag en zakken vol van al dat lekkers.

✓ **7. BEWONDER DE VERSCHILLENDE BAROKKE KERKEN** zoals de Basilica di Santa Croce, de Duome di Lecci, de Basilica San Nicola, de Santuario di San Michele Arcangelo, ... aan kerken en kathedralen geen gebrek in Puglia.

✓ **8. LUNCHEN MET ZICHT OP ZEE.** In Lido Tiziana kun je terecht voor uitgebreide antipasti, een heerlijke pasta vongole en nog veel meer van dat lekkers. (Via dei Tamarici, 6 in Specchiolla)



Onze gastfamilie.

## Thuisgevoel

Wij logeerden in Trullo Fico in Ostuni. Het huis is van Mel, Simon en hun zonen Henry (12) en Freddie (9). Zij verdelen hun tijd tussen Londen en Ostuni. Bijna alle vakanties brengen ze samen door in Puglia. Dit is the best of both worlds, werken in Londen en genieten van de cultuur, het eten en de natuur in hun Trullo in Ostuni. Het huis is 200 jaar oud, Mel en Simon

Liefhebbers van olijven kunnen hun hart hier ophalen.



Te warm om ook maar iets te doen? Een plons in het zwembad lukt nog net...



hebben het laten opknappen en er een hedendaagse touch aan gegeven. Je logeert hier makkelijk met 9: er zijn 3 slaap- en 2 badkamers, een mooie zitplaats en een ruime keuken. Blikvanger is de tuin met olijf-, vijgen- en perzikbomen en enorme cactussen. Mels favoriete plek in de zomer is de patio waar ze uren kan genieten van de schaduw van de olijfbomen, de wolken en de voorbijvliegende vogels.

WIJ ONTDEKTE DIT ADRESJE via [www.kidandcoo.com](http://www.kidandcoo.com). Een site waar je unieke én kindvriendelijke huizen overal ter wereld kunt huren: van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. Hun locaties zijn perfect voor grote of minder grote gezinnen met (kleine) kinderen. Je hebt er het gevoel van echt thuis komen, het speelgoed en allerlei praktische dingen staan er zomaar voor het grijpen. Bij Kid & Coe weten ze wat het is om te reizen met kinderen en ze spelen hier perfect op in.