

Nog veel te ontdekken in Zuid-Italië



Het jaar mag dan koud, grijs en somber beginnen, er zijn ook lichtpuntjes. Dit zijn de dagen namelijk waarop veel zomervakanties worden gepland; een Nederlandse traditie, vreemd genoeg. En dús prikken we verlangend weer een vlaggetje in de Laars. Toscane, Umbrië, Veneto? Nou, u doet er goed aan om dit jaar wat verder af te zakken.



V.I.n.r. Andrea Perugini (ambassadeur Italië), Nicoletta Brondi (ENIT) en Giovanni Bastianelli (ENIT)

Er is namelijk een prijzenslag gaande in Zuid-Italië. Zo wordt het aantal toeristenvluchten uit Nederland naar Sicilië en Sardinië dit jaar verdubbeld en dat zult u merken in de portemonnee. Door het grotere aanbod wordt de vakantie namelijk gemiddeld 30% goedkoper. Corendon gooit de knuppel vanaf april in het hoenderhok met wekelijks vier

nieuwe vluchten van Schiphol en Maastricht naar Alghero op Sardinië. "Dat kost inclusief hotel vanaf 299 euro per week," vertelde topman Atilay Uslu in januari tijdens de Vakantiebeurs tegen De Telegraaf. TUI vliegt met Transavia twee keer per week naar Olbia op het Italiaanse eiland. Sicilië krijgt zo mogelijk nog meer vluchten van Nederlandse reisbureaus. "De Nederlander heeft

stijgende interesse in vliegvluchten naar Italië. Niet alleen cultuur, bergen en meren, maar ook strand. Het land gaat Spanje en Griekenland achterna," meent Uslu. Ook de kleine Eolische eilanden en Pantelleria zijn volgens hem weer erg in trek..

De Zuid-Italiaanse aanbiedingen van Corendon, in het bijzonder gericht op Sicilië en Sardinië, zijn deze dagen niet te missen. De maatschappij heeft miljoenen gestoken in de reclamecampagne en dat is koren op de molen voor **Giovanni Bastianelli**, directeur van het ENIT (Italiaans bureau voor toerisme). Ook hij was aanwezig op de beurs in Utrecht en deelde maar wat graag zijn enthousiasme met *Il Giornale*.

"Het is fantastisch dat er een enorme luchtbrug



ontstaat tussen Nederland en deze grote eilanden, maar meer nog zou ik de toeristen willen uitnodigen ook eens naar het zuidelijke vasteland



Sagra

te komen. Regio's als Calabrië, Basilicata en Apulië hebben veel te vertellen. U hebt gelijk als u zegt dat veel Nederlanders Italië bijna beter kennen dan de Italianen zelf, maar de meeste Nederlanders blijven vaak in het noorden hangen. Ik begrijp heel goed dat de grote steden en de meren aantrekkelijk zijn, maar ik weet uit eigen ervaring dat er verrassingen liggen in het zuiden. Nee, dat is geen marketingpraat."

U wilt de toeristen uit de drukke steden halen?

"Ja en nee. Persoonlijk zou ik alle toeristen willen meenemen naar Pesaro, de stad waar ik geboren ben en eigenlijk de mooiste stad van het land, haha. Maar dat zal waarschijnlijk iedere Italiaan van zijn eigen stad zeggen. Kijk, het is mijn taak om *alle* steden en regio's onder de aandacht te brengen, dus dat doe ik met liefde. Steden als Rome, Florence en Venetië zijn erg geliefd en dat is niet voor niets. Er zijn niet teveel toeristen in die steden, zoals afgelopen zomer vaak werd geroepen. We moeten het alleen beter organiseren, maar dat moet dáár gebeuren. Maar nog even over die marketing: ik wil die grote steden niets afnemen, maar de toeristen wel wijzen op wat Italië nog meer heeft. In de minder bekende steden zullen ze bijvoorbeeld eerder het Italiaanse leven ontdekken. Dat is heel waardevol. Wat dat betreft valt er dus heel veel te ontdekken in het zuiden."

Maar dan moet de infrastructuur er wel op aansluiten. Het zuiden is op dit moment nou eenmaal minder gemakkelijk bereikbaar.

"Daar hebt u een punt en daar wordt hard aan gewerkt. We zoeken voortdurend naar de balans tussen vraag en aanbod. Om meer toeristen naar het zuiden te halen, zullen we meer directe vluchten van en naar Nederland moeten aanbieden. Via Frankfurt komen we al een stuk dichterbij, maar het moet straks ook eenvoudiger zijn om vanaf Schiphol en Eindhoven naar

een grote reorganisatie zijn destijds meerdere kantoren gesloten, maar het is fijn om na enkele jaren van afwezigheid weer terug te zijn. Wist u dat Nederlanders van alle Europeanen het vaakst terugkeren naar Italië? Dat scheidt een dierbare band en een verantwoordelijkheid. Bovendien: het gaat goed met Italië. Terwijl het toerisme in sommige landen afneemt door onrust, kiezen steeds meer mensen voor Italië. Ook vanuit de Nederlandse markt zien we die groei. Wanneer we dat verder willen uitbreiden in samenwerking met de branche, dan is het absoluut belangrijk om zelf aanwezig te zijn in Nederland."

Metaponto (Basilicata)



bijvoorbeeld Pescara te vliegen. Ook Bari, Brindisi en Lamezia Terme staan op mijn lijstje. Deze luchthavens vormen een poort naar prachtige streken, dus als wij die aantrekkelijke kant van het zuiden meer laten zien, hebben de Nederlanders een alibi om door te vliegen."

Is het daarom dat het ENIT sinds kort weer kantoor houdt in Amsterdam?

"In zekere zin wel, ja. We zien onze terugkeer in Nederland als een nieuwe kans. Vanwege



Executive suite in een oude grot (Puglia)

ADVERTENTIE



FRANS

(weer) studeren, iets voor jou?



ENGELS



SPAANS



DUITS

Studeren in combinatie met werk of gezin.
In je eigen tempo, wekelijks of maandelijks, in studiegroepen of op afstand met het online studiesysteem.
In verkorte cursussen of een vierjarige bacheloropleiding.
Met inspirerende colleges en docenten.

Wij maken werk van jouw passie!



RUSSISCH



ITALIAANS

ITV
HOGESCHOOL VOOR
TOLKEN & VERTALEN

www.itv-hogeschool.nl



Keramiek uit Vietri sul Mare (Campanië)

DIEP IN DE LAARS

Sicilië is sinds decennia verreweg de populairste vakantiebestemming in Zuid-Italië. De geschiedenis, de cultuur en de 'magische' Etna vormen de grootste aantrekkingskracht. Daarnaast spreekt het eilandleven een beetje tot de verbeelding en leent de regio zich voor een trektocht langs de kust. Op het vasteland van Italië zien ze als gevolg daarvan menig toerist de Siciliaanse oversteek maken. Spijtig. De regio's in de voet van de Laars hebben namelijk een rauwe ziel in de aanbieding. Mooie natuur, ruige kusten, authentieke dorpsjes en veel zon en lekker eten. Dat zijn de ingrediënten van een vakantie in het minder bekende zuiden. Maar wat zijn de bezienswaardigheden, sfeervolle plaatsen en de mooiste plekjes? Naturescanner.nl heeft het tijdens een rondreis op een rijtje gezet.

Puglia



De regio Apulië vormt de hak van de Laars. De streek heeft veel kust; het wordt omringd door de Adriatische en de Ionische Zee. Apulië is een smaakmaker bovendien, want hier komen veel wijn en olijven vandaan. Daarnaast kan je er heerlijk eten. De regionale keuken biedt tal van specialiteiten, zoals gebakken vis. Het bekendste vakantiegebied is het Gargano schiereiland, waar je mooie badplaatsen en natuur vindt. Zuidelijker bevindt zich een dichtbevolkte streek, waar vooral steden de moeite van het bezoeken waard zijn. Een bekend hoogtepunt vormen de *trulli* in Alberobello, vlakbij de stad Bari. Het plaatsje staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Te midden van uitgestrekte olijfbomen staan hier

Trulli in Alberobello (Apulië)



Puglia



honderden van die witte ronde huisjes met een kegelvormig dak. Daar kun je zelfs logeren! Dat geldt trouwens ook voor Le Grotte della Civita; slapen in een oude grot.

Campania



Campanië is de populairste bestemming in het zuiden van Italië. Bezienswaardigheden als de stad Napels, de Amalfitaanse kust, de Romeinse stad Pompei en de vulkaan Vesuvius zijn voor veel toeristen de hoogtepunten tijdens een rondreis in dit deel van het land. Er is overal wat te ontdekken. De vele charmante dorpsjes en afgelegen landweggetjes bijvoorbeeld. Bezoek ook een van de mooie eilanden voor de kust en maak kennis met de rijke culturele geschiedenis in de Romeinse villa's en steden.



Lamezia Terme (Calabrië)



Montescaglioso (Basilicata)



Basilicata



Tussen Calabrië, Campanië en Apulië ingeklemd ligt de regio Basilicata, ook wel Lucanië genoemd. Dit is het minst bekende, maar ook het dunst bevolkte gebied van Italië. Voor natuurreizigers daarom extra interessant. De zuidelijke Apennijnen reiken hier tot een hoogte boven de 2.000 meter. Vooral in het gebergte van de Pollino en in de Lucanische Dolomieten kan je prachtig wandelen. Op de hellingen van de bergen wordt veel aan veeteelt gedaan, terwijl in de lagere gebieden fruitteelt en graanbouw sterk vertegenwoordigd zijn. Wie cultuur wil snuiven moet zeker een bezoek brengen aan Matera met haar Sassi, een uit de rotsen gehouwen wijk met tientallen rots-



Villa Guariglia in Vietri sul Mare (Campanië)



Het Calabrië van Šimek

Schrijver, presentator en theatermaker Martin Šimek heeft zijn hart verpand aan het zuiden van Italië. Hij woont in Calabrië, samen met vriendin Iris en hun zoons, en schreef regelmatig over zijn Italiaanse leven, onder meer in het boek 'Bloedsinaasappels':

"Calabrië is een streek waar je gewoonlijk niet de zon, maar de schaduw opzoekt, waar je het strand tussen elf en half vier mijdt, waar je je op zwoele avonden tot diep in de nacht door de zeewind laat strelen, tot je indut en wordt gewekt door krekels onder een sterrenhemel. Calabrië is een droge streek, waar je zeker tweehonderdvijftig dagen per jaar wandelend door de natuur letterlijk stof doet opwaaien. Een streek waar je zelfs in januari je was aan de waslijn hangt. En daarom is Calabrië ook een streek waar ze nog nooit van dubbelglas hebben gehoord. Waar de kieren in oude kastanjehouten ramen en deuren niemand storen. Calabrië is een streek van stenen vloeren.

En het ergste is misschien, wat kou betreft, dat de winter hier in het geheim opereert, net zoals de 'Ndrangheta'. Overdag merk je weinig van de kou, want de temperatuur varieert in de wintermaanden van tien tot vierentwintig graden. De zon schijnt gewoonlijk of kan ieder moment weer gaan schijnen. Ook de altijd groene olijfbomen doen je vergeten dat het winter is. En de citroenen en de sinaasappels die rijp in de boomgaarden hangen, maken al helemaal een zomerse indruk. Je hebt een zomers gevoel bij een temperatuur die maar een paar uur per dag klopt.



Want de zon blijft niet lang. Nog voor de middag om is, verdwijnt hij achter de bergen. En samen met de

duisternis sluipt de kou de stenen huizen binnen. Op kousenvoeten, langs de kieren van de ramen, tussen de dakpannen van de vloering tussen de drempels en de deuren, kruipt de kou. Om zich uiteindelijk definitief te nestelen in de stenen vloeren en muren.

Natuurlijk, de waterleidingen springen niet, want het vriest nooit in de teen van de laars."

Nieuwsgierig geworden naar het Calabrië van Martin Šimek, op de website casasimek.com leest u er alles over. Ook over de huur van zijn huisjes in de Calabrese dorpen St. Andrea en Isca sullo Ionio.

kerken. Bij de Ionische Kust liggen ruïnes van een Griekse tempel in het Metaponto park en ook de vele authentieke dorpjes in Basilicata zijn een bezoek waard.

Calabrië



Calabrië is een van de meest onderontwikkelde regio's van Italië. Met zijn 15.000 vierkante kilometer en een kustlijn van 800 km, vormt het de punt van de Italiaanse laars. Het gebied bestaat voornamelijk uit bergen en heuvels; slechts 9% is vlak land. In het verleden is Calabrië onderworpen geweest aan vele heersers, o.a. Griekse, Romeinse,



Byzantijnse, Spaanse en Franse. Dit is terug te vinden in de vele culturele bezienswaardigheden. De regio is 240 km lang en op één punt slechts 32 km breed: Italië op zijn smalst. Calabrië wordt van Sicilië gescheiden door de Straat van Messina en ligt tussen de Tyrreense en de Ionische Zee in. De *centosei* (106), de tot voor kort enige kustweg, loopt vanaf Lamezia Terme via Reggio Calabrië (de teen van de Italiaanse laars) omhoog naar Crotone. Deze weg ligt ingeklemd tussen zee en bergen en is een tamelijk onontdekt gebied. Zeker de Ionische Zee is nog niet zo toeristisch. Wie wil zwemmen is hier op de goede plek, want de zee bij Calabrië heeft namelijk het helderste water van Italië.



ADVERTENTIE

Eva-sardinia.com
Italië begint bij Eva!

Sardinië | Umbrië | Sicilië | Toscane

fly & drives | autoreizen | charme hotels | villa's | familievakanties

+31 229 591942 | info@eva-sardinia.com